

## Γιατί οι νέοι άνθρωποι μαθαίνουν ξένες γλώσσες σήμερα;

Στις μέρες μας δεν είναι σπάνιο κάποιος να γνωρίζει μια ξένη γλώσσα. Οι περισσότεροι άνθρωποι της νέας γενιάς γνωρίζουν αγγλικά γιατί τα διδάσκονται στο σχολείο και κάνουν μαθήματα σε φροντιστήρια ή ακόμη και στο σπίτι. Γιατί όμως οι νέοι άνθρωποι μαθαίνουν ξένες γλώσσες σήμερα;



Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους οι νέοι μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Αρχικά, για να έχουν ευκολότερη επαγγελματική αποκατάσταση και να μπορούν να δουλέψουν σε χώρες του εξωτερικού. Για να μπορούν να ταξιδέψουν γνωρίζοντας καλύτερα νέους ανθρώπους και πολιτισμούς. Όταν κάποιος ταξιδεύει σε μια χώρα όπου δεν μιλιέται η μητρική του γλώσσα, δεν μπορεί να ζητήσει πληροφορίες για κάτι ή να πάρει οδηγίες για το πώς θα κατευθυνθεί σε κάποιο μέρος.

Τέλος, ένας ακόμη σημαντικός λόγος για τον οποίο μαθαίνουν οι νέοι ξένες γλώσσες είναι για να διευρύνουν τους ορίζοντές τους μαθαίνοντας καινούργιους πολιτισμούς και κουλτούρες. Η γνώση της γλώσσας ενός λαού βοηθάει κάποιον να γνωρίσει καλύτερα τα ήθη και τα έθιμα του τόπου, τον τρόπο ζωής των κατοίκων, το πώς σκέφτονται.

Κλείνοντας πιστεύω πως όλοι οι άνθρωποι της νέας γενιάς θα πρέπει να ξέρουν έστω και μια ξένη γλώσσα γιατί πλέον είναι πάρα πολύ σημαντικό.

**I.N.**

Οι νέοι άνθρωποι μαθαίνουν ξένες γλώσσες σήμερα για να μπορούν να επικοινωνούν με άλλους λαούς και για να μπορέσουν να βρουν μια αξιοπρεπή δουλειά.

Από μικροί οι άνθρωποι διδάσκονται διάφορες ξένες γλώσσες πράγμα που θα βοηθήσει αργότερα στο να μπορούν να βρουν μια καλή δουλειά είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό αφού αυτό αποτελεί μια βασική προϋπόθεση. Επίσης το να γνωρίζεις ξένες γλώσσες βοηθά στο να μπορείς να ζήσεις έξω ή να ταξιδέψεις σε όλο τον κόσμο. Επειδή η Ελλάδα είναι τουριστικός προορισμός και οι περισσότεροι ξένοι δεν γνωρίζουν την γλώσσα μας, η εκμάθηση ξένων

γλωσσών κάνει την επικοινωνία ευκολότερη .Ακόμα πολλοί νέοι ειδικά τα τελευταία χρόνια επιλέγουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό με την προοπτική να βρουν μια δουλειά εκεί αργότερα γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουν κάποια ξένη γλώσσα .Τέλος σύμφωνα με έρευνες η εκμάθηση ξένων γλωσσών επιδρά πολύ θετικά στην υγεία του εγκεφάλου ,κάνει τους ανθρώπους πιο έξυπνους, ενισχύει την μνήμη την νοητική αντίληψη και την παρατηρητικότητα τους και βελτιώνει την ικανότητα να παίρνουν αποφάσεις γρηγορότερα.

## Μ.Π.

---

Οι ξένες γλώσσες είναι η το μέλλον , δύσκολο μεν αλλά, παραμένει μέλλον. Τα αγγλικά είναι η κοινή γλώσσα παγκοσμίως, δυστυχώς ή ευτυχώς , είναι απαραίτητη γνώση ίσως και η πιο απαραίτητη γνώση που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος

Ζούμε σε μια κοινωνία που κάθε πολιτισμός εξαρτιέται από έναν άλλον, επαγγελματικά ταξίδια σε άλλες χώρες, συνεργασίες, επενδύσεις, μετοχές Ελλήνων σε ξένες εταιρείες, ξένες εταιρείες που επενδύουν σε ελληνικές, γερμανικά αυτοκίνητα πωλούνται στην Ελλάδα, τα περισσότερα προϊόντα έρχονται από το εξωτερικό, για όλα αυτά λοιπόν, πρέπει να υπάρχει κάτι κοινό και αυτό, είναι οι ξένες γλώσσες.



Κάνουμε σεμινάρια στην Ελλάδα με ξένους προπονητές χρειαζόμαστε αγγλικά, ζητάμε μια πληροφορία στο εξωτερικό πάντα στα αγγλικά, καθημερινά μιλάμε αγγλικά. Είναι σαν παιχνίδι επιβίωσης, για παράδειγμα υπάρχουνε δύο άτομα με τις ίδιες σπουδές, όμως ο ένας ξέρει τέσσερις ξένες γλώσσες κι άλλος πέντε, ποιος παίρνει τη δουλειά; Η απάντηση είναι αυτονόητη ο άνθρωπος που ξέρει τις πέντε γλώσσες. Πλέον το μόνο που σε ρωτάνε σε μια δουλειά είναι ποιες ξένες γλώσσες ξέρεις; Σε όλες τις δουλειές.

Θέλει προσπάθεια , πολύ κόπο και σκληρή δουλειά . Για κάποιους είναι εύκολο για άλλους πάλι δύσκολο . Ότι και αν είναι , είναι απαραίτητο.

Οι ξένες γλώσσες είναι η αρχή για πολλά πράγματα , για αυτό παλεύουμε όλοι μας καθημερινά να πάρουμε όσες περισσότερες γνώσεις μπορούμε από οποιαδήποτε γλώσσα .

#### **Φ.Δ.**

---

Στην σημερινή εποχή οι άνθρωποι αρχίζουν μαθαίνουν ξένες γλώσσες από πολύ μικρές ηλικίες, καθώς πλέον, η εκμάθησή τους θεωρείται απαραίτητη για την εκπαίδευση ενός ανθρώπου. Ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο μπορούμε να βρεθούμε σε επαφή πολύ εύκολα με διαφορετικούς πολιτισμούς είτε μέσω του διαδικτύου, είτε ταξιδεύοντας σε άλλες χώρες. Ο βασικός λόγος που οι περισσότεροι μαθαίνουν γλώσσες άλλων λαών είναι η αγορά εργασίας καθώς, πλέον λόγω της παγκοσμιοποίησης τα περισσότερα επαγγέλματα απαιτούν από τον εργαζόμενο την γνώση μίας ή και παραπάνω ξένων γλωσσών σε υψηλό επίπεδο. Επιπλέον, ένας λόγος μπορεί να είναι η επιθυμία κάποιου να ταξιδέψει και να εγκατασταθεί μόνιμα σε κάποια χώρα, για αυτό και να μαθαίνει την γλώσσα της. Όμως, όπως ο Γιάννης Οικονομόπουλος λέει, στον οποίο πολλοί αποδίδουν τον τίτλο του πιο πολύγλωσσου ανθρώπου στον κόσμο, δεν πρέπει να μαθαίνουμε γλώσσες διαβάζοντας απλά το λεξιλόγιο και την γραμματική τους και χωρίς καμία επαφή με το πολιτισμό και την κουλτούρα πίσω από αυτό που μαθαίνουμε. «Οι γλώσσες με μετασηματίζουν, με κάνουν καλύτερο άνθρωπο, ξεπλένουν από μέσα μου την ξενοφοβία, τον φόβο για τη διαφορετικότητα, για τον άλλο, τον διαφορετικό». Μία ξένη γλώσσα θα σε φέρει πιο κοντά με τον συνάνθρωπό σου, τον πολιτισμό και την κουλτούρα του και σε κάνει να καταλάβεις πως τελικά δεν είμαστε τόσο διαφορετικοί με τους ανθρώπους της Αφρικής ή της Ασίας. Για να μπει όμως σε αυτήν την διαδικασία, πρέπει να αγαπήσεις την γλώσσα και τον πολιτισμό των ανθρώπων που την μιλούν. Δεν πρέπει να είσαι υποχρεωμένος από κάποιον να την μάθεις, πρέπει να το θες πραγματικά.

#### **Ε.Ρ.**

---

Στις μέρες μας, όλο και περισσότεροι άνθρωποι, συνήθως νεαρής ηλικίας, επιλέγουν να μάθουν ξένες γλώσσες. Τα τελευταία χρόνια ειδικά, εκτός από τα αγγλικά που πλέον έχουν γίνει απαραίτητα για την καθημερινότητά μας, δεν είναι λίγοι αυτοί που ασχολούνται με την εκμάθηση άλλων γλωσσών όπως γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά και όχι μόνο.



Ένας κύριος λόγος για αυτό που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε, είναι η επαγγελματική αποκατάσταση. Όσο περνάνε τα χρόνια η εύρεση δουλειάς γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, ενώ συνεχώς ζητούνται και περισσότερες προϋποθέσεις για να

προσληφθείς. Έχοντας αυτό στο μυαλό, πολλοί αρχίζουν να μαθαίνουν ξένες γλώσσες από αρκετά νεαρή ηλικία, αφού θεωρούν πως θα τους δώσει ένα προβάδισμα σε σχέση με άλλους υποψήφιους για μια μελλοντική εργασία. Ακόμη, μεγάλος αριθμός νέων, ειδικά στην χώρα μας, επιλέγουν να φύγουν στο εξωτερικό αναζητώντας δουλειά, αφού η κατάσταση στην χώρα μας έχει γίνει πολύ δύσκολη. Αναζητούν γρηγορότερη επαγγελματική αποκατάσταση, καλύτερες συνθήκες εργασίας και περισσότερες προοπτικές κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο να βρουν στην Ελλάδα. Για να καταφέρουν όμως να ζήσουν και να δουλέψουν στο εξωτερικό για να έχουν μια καλύτερη τύχη, θα πρέπει πρώτα από όλα να γνωρίζουν καλά τη γλώσσα.

Επιπλέον, ένας άλλος πολύ σημαντικός λόγος για την εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι σίγουρα η προσωπική προτίμηση του καθενός. Πολλοί μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα όχι επειδή είναι απαραίτητο, αλλά επειδή θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τον πολιτισμό και την κουλτούρα μιας χώρας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να καταλάβουν καλύτερα τις συνήθειες του κάθε λαού μέσα από κείμενα, τραγούδια, ταινίες αλλά και συνομιλίες με ντόπιους ανθρώπους. Έτσι διευρύνουν τους ορίζοντές τους, αποκτούν μια πιο σφαιρική άποψη για πολλά θέματα ακούγοντας απόψεις και αντιλήψεις από άλλα μέρη του πλανήτη και τους είναι πολύ πιο εύκολο να ταξιδέψουν σε αυτά τα μέρη αποκτώντας εμπειρίες.

**Δ.Ρ.**

---

Στις μέρες μας, ολοένα και περισσότεροι νέοι μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Γιατί όμως; Υπάρχουν αρκετοί λόγοι.

Αρχικά, η εκμάθηση ξένων γλωσσών βοηθάει στην ευκολότερη επικοινωνία με ανθρώπους από άλλες χώρες κάτι το οποίο είναι χρήσιμο για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς είναι η αλληλογραφία με άτομα που ζουν σε άλλες χώρες. Επίσης, χρησιμεύει και στις δουλειές στις οποίες η επαφή με ξένους και η συνομιλία με αυτούς είναι απαραίτητη.

Ακόμη, η γνώση ξένων γλωσσών σε κάποιον που θέλει να ταξιδέψει σε χώρες του εξωτερικού ώστε να μπορεί να συνεννοείται, κάτι το οποίο χρειάζεται σε κάποιον που θέλει να βρει δουλειά ενώ είναι σχεδόν απαραίτητο σε όποιον θέλει απλά να ταξιδέψει.

Τέλος, οι ξένες γλώσσες, και κυρίως τα αγγλικά, έχουν γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας, αφού σχεδόν στα πάντα περιέχουν αγγλικά. Για παράδειγμα, όλα τα κινητά, οι υπολογιστές, τα smart watches, ακόμη κι οι τηλεοράσεις, έχουν ως βασική γλώσσα τα αγγλικά. Ακόμη και πολλά προϊόντα έχουν οδηγίες μόνο στα αγγλικά ή κακομεταφρασμένες και σε άλλες γλώσσες με αποτέλεσμα αν κάποιος δε γνωρίζει αγγλικά να δυσκολεύεται να διαβάσει τις οδηγίες.

Με λίγα λόγια, πιστεύω πως υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μάθει κάποιος μία ξένη γλώσσα και ότι οι ξένες γλώσσες γίνονται όλο και πιο σημαντικές από 'δω και πέρα.

**Θ.Ρ.**

---

"Γιατί οι νέοι άνθρωποι μαθαίνουν ξένες γλώσσες σήμερα".

Στις μέρες μας, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που μπορεί κάποιος να αποκτήσει είναι η γνώση ξένων γλωσσών. Οι ξένες γλώσσες -και ιδιαίτερα τα αγγλικά- παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ζωή μας.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μάθει κάποιος μία ξένη γλώσσα. Πρώτον, ένα λόγος είναι η εύρεση εργασίας. Για μια πρόσληψη, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας. Όσο περισσότερες γλώσσες γνωρίζει κάποιος, τόσο το καλύτερο. Αυτό συμβαίνει γιατί η εταιρία πρέπει να σιγουρευτεί ότι θα μπορεί να συνεννοηθεί με ανθρώπους μια άλλης χώρας στα εργασιακά πλαίσια. Επιπλέον, πολλοί άνθρωποι μαθαίνουν γλώσσες για να διευρύνουν τους ορίζοντες τους καθώς και γιατί έχουν έφεση στις ξένες γλώσσες. Πράγματι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουνε ίσως περισσότερες από δεκαέξι ξένες γλώσσες.

Ένας άλλος λόγος για να μάθει κάποιος ξένες γλώσσες είναι για να μπορεί να ταξιδεύει στο εξωτερικό. Όταν κάποιος ταξιδεύει συχνά είναι αναγκαίο να γνωρίζει την γλώσσα και τον πολιτισμό των άλλων χωρών. Αυτό γιατί πρέπει να μπορεί να μιλάει με τους ιθαγενείς. Τέλος, πολλοί άνθρωποι ονειρεύονται να δουλέψουν σε ξένα κράτη, είτε γιατί στο εξωτερικό υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες εργασίας, είτε γιατί το επάγγελμα που θέλουν να ασκήσουν υπάρχει μόνο στο εξωτερικό. Αν κάποιος θέλει να σπουδάσει και να δουλέψει σε μια ξένη χώρα είναι απαραίτητο να γνωρίζει την ομιλούμενη γλώσσα στην συγκεκριμένη χώρα.

Εν κατακλείδι, οι ξένες γλώσσες είναι δώρο που μπορεί να κάνει κάποιος στον εαυτό του. Η γνώση είναι το μεγαλύτερο δώρο που μας έχει δοθεί, και πρέπει να το αξιοποιήσουμε.

**Μ.Π.**